

## **Gebedsbijeenkomst zaterdag 18 november 2023**

**Thema:** Kettingreactie

We hebben de kaars aangestoken. Het licht dat deze brandende kaars verspreid is het symbool van Gods aanwezigheid. En van Jezus, het Licht van de wereld. We mogen zeker weten dat Hij hier bij ons is.

Wanneer u thuis deze liturgie volgt, kunt u zelf een kaars of waxinelichtje aansteken als teken dat God erbij is.

### **We beginnen met een kort gebed:**

Vader God, vol van liefde en genade, wij zijn hier dit moment bij elkaar gekomen om samen te bidden en te danken. Jezus, dank U wel voor de belofte dat U aanwezig bent waar twee of drie in Uw naam bijeen zijn. Geef ons de rust en stilte om ons volledig op U te kunnen richten en naar U te luisteren. Vul ons met uw Heilige Geest en spreekt tot ons vanavond. En laat alles zijn tot eer van uw grote Naam. Wij bidden u dit in Jezus' naam. Amen.

**We zingen of luisteren naar:** Opwekking 462 – Aan uw voeten, Heer

[https://youtu.be/IY75Jf36aOc?si=abHjTZwB\\_2M\\_Zp-X](https://youtu.be/IY75Jf36aOc?si=abHjTZwB_2M_Zp-X)

### **We lezen: Psalm 96**

Het spettert er vanaf in deze Psalm: de blijdschap om wie God is en wat Hij heeft gedaan, om zijn grootheid, macht, majesteit, rechtvaardigheid. Alles en iedereen, de hele schepping moet weten en erkennen wie Hij is. De schrijver van deze Psalm komt bijna woorden tekort om de grootheid van God te beschrijven. Wat ik eruit proef, is dat de schrijver uit eigen ervaring weet wie God is. Het is geen zakelijke opsomming of lijstje van de grote daden van God. Hij heeft het zelf gehoord, zelf gezien en zelf meegemaakt. En dat laat hij luid en duidelijk horen in deze Psalm.

Ik vind het altijd heel mooi als mensen zó vertellen of laten zien dat ze iets van Gods grootheid hebben meegemaakt dat het er vanaf spettert. Het werkt aanstekelijk: ik word daar dan zelf helemaal vrolijk van. En dat is volgens mij precies wat deze Psalm wil doen: een kettingreactie veroorzaken van blijdschap en dankbaarheid over wie God is. Groot is de Heer, Hem komt alle lof toe!

### **We gaan bidden**

We worden stil om in de stilte naar God te gaan om te luisteren, met Hem te praten of eenvoudig stil bij Hem te zijn. Daarna willen we (hardop) met onze gebeden en onze dank naar God gaan.

**Zegelied om te ontvangen: Gods zegen voor jou – Sela**

[https://youtu.be/bSdU4WN\\_BRs?si=CvKIarGq11\\_W3kY8](https://youtu.be/bSdU4WN_BRs?si=CvKIarGq11_W3kY8)

Een gezegende zondag.  
Het gebedsteam