

GEBEDSLITURGIE zaterdag 25-11-2023

Thema: In tranen en getroost

We hebben een kaars aangestoken als teken van Zijn aanwezigheid. In Zijn liefde, trouw, Licht en afhankelijkheid mogen wij hier zijn.

We beginnen met een **gebed:**

Trouwe God en Vader, dank U voor dit moment. Dank U wel dat U er altijd bent, dank U voor Uw trouw, Uw aanwezigheid. Wees bij ons, als we blij en dankbaar zijn, maar ook in onze zorgen en verdriet en het gemis van geliefden. Wees bij ons in luisteren, bidden en zingen. Dat wij Uw weg mogen volgen in Jezus' naam. Amen

We zingen:

We luisteren naar: Ronald Koops; Lied van verdriet

<https://www.youtube.com/watch?v=R6zrgUiS3yU>

Lezen uit de bijbel: Johannes 11: 30 - 43

Prediker 3: 1-8

Jezus weende! Wat een heftige woorden als je ze op je in laat werken. Jezus, Zoon van God, maar ook volledig mens geweest hier op aarde: Hij weende. Emoties, waaronder verdriet, waren Hem ook niet vreemd. Hij heeft alles meegemaakt. Hij weet wat het is om te verliezen, geliefden, vrienden. Komende zondag is het zondag Voleinding. We gedenken dan de mensen die ons dit jaar ontvallen zijn; onze man, vrouw, vader en moeders, opa's een oma's, kinderen, vrienden. Het is goed dat we dat mogen en kunnen doen. Prediker zegt ook: er is een tijd om te wenen, er is een tijd om te rouwen. We mogen er dan zijn voor elkaar, maar ook ons eigen verdriet mag er zijn. Je mag zeggen dat je je alleen voelt, omdat je dat ook kunt zijn als je iemand hebt verloren. Je mag terug denken aan wat er niet meer is en ook niet meer terug komt. Dat is echt heftig. Er is een tijd om te huilen en om te rouwen.

Maar toch, in dat alles ben jij, zijn wij niet alleen. Jezus is bij ons en Hij wil ons troosten. Hij weet wat wij doormaken en Hij wil ons dragen. Het gedicht van de voetstappen op het strand is heel dichtbij. Als wij het even niet zien zitten, niet zagen zitten, is en was dit het moment dat Jezus ons draagt. En als we dan om ons heen kijken als Hij ons draagt, dan kan het er wel hetzelfde uitzien, dan kun je je alleen voelen, maar je bent het niet. Zijn liefde, Zijn troost, Zijn aanwezigheid kan ons verdriet fundamenteel veranderen. Niet dat het ineens over is, maar wel dat verlies en verdriet draaglijk wordt. Dat is de mooie boodschap die mag doorklinken in onze moeilijke tijden. Kind, toen je het zo zwaar had, toen heb Ik je gedragen, dag aan dag.

Laten we samen stil zijn, nadenken over wie God is voor jou, Hem om troost vragen, ons verdriet bij Hem brengen. Maar ook onze dankbaarheid bij Hem brengen mag, of gewoon stil zijn. Daarna zullen we samen onze gebeden bij God brengen

Als afsluiting luisteren we naar: Sela; De mensen die we missen

<https://www.youtube.com/watch?v=-oJTwyRLnwY>

Een gezegende zondag en week gewenst namens de gebedsgroep