

Gebedsbijeenkomst zaterdag 17 februari 2024

Thema: Houd me vast

Tijdens deze gebedsbijeenkomst brandt de kaars. Zij is het symbool van Gods aanwezigheid. We geloven dat Hij hier is vanavond, hier bij ons. Om ons in onze gebeden te leiden, om ons te zegenen.

Wanneer u thuis deze liturgie volgt, kunt u zelf een kaars of waxinelichtje aansteken als teken dat God erbij is.

We beginnen met een kort gebed:

Liefdevolle God, dank U wel dat U op dit moment aanwezig bent, hier bij ons. Dank U wel dat U zo dichtbij wilt komen. Geef dat de stilte tijdens het gebedsmoment aangenaam en weldadig voor ons hart mag zijn, dat we alles wat ons bezig houdt even los kunnen laten. Vul ons met uw Heilige Geest. Leg de woorden in ons hart als we hardop gaan bidden. Wij vragen dit alles in de naam van uw Zoon, onze Here Jezus. Amen.

We luisteren naar: Opwekking 488 (De kracht van uw liefde)

https://youtu.be/QfHBiNPB2Vw?si=BvPUfi4po7yK1_17

We lezen: Psalm 69: 1-16

David schrijft Psalm 69 als hij er slecht aan toe is. Tegenslag op tegenslag is over hem heen gekomen. Het water staat hem aan zijn lippen. In plaats van dat de mensen hem helpen, bemoedigen, vriendelijkheid geven in deze moeilijke tijd, maken ze hem het leven nog zwaarder. Ze roddelen over hem, lachen hem uit, zetten hem voor gek omdat, ondanks dat alles tegen zit, hij toch op God wil blijven vertrouwen. Want zeg nou zelf, hoe hij erbij loopt als een schim van zichzelf, en hoe zijn leven er nu uit ziet laat toch duidelijk zien dat God er niet is, in ieder geval niet bij David. Hou er toch mee op, David, zet jezelf toch niet zo voor schut!

En David? Hij is uitgeput geraakt van het onophoudelijk zijn nood klagen, schreeuwen en huilen naar God. Hij weet het niet meer. Maar hij wil eraan blijven vasthouden dat God goed is. Wat de rest van de wereld om hem heen daar ook van vindt.

In dit gedeelte van Psalm 69 proef ik ook een verlangen van David dat God hem blijft vasthouden, dat God hem niet loslaat. Ook als hij zich afvraagt of en wanneer God hem te hulp gaat komen. In die kolkende zwarte zee waarin hij zich bevond, verlangde David naar de zekerheid van de liefdevolle zorg van God. Hij kende de belofte die God aan Israël doet in de eerste zin van Jesaja 43:2 toen niet: *Moet je door het water gaan – Ik ben bij je*. Maar die belofte was ook voor David. En hij geldt voor jou. En voor mij.

We worden stil om in de stilte naar God te gaan om te luisteren, met Hem te praten of eenvoudig stil bij Hem te zijn. Daarna willen we (hardop) met onze gebeden en onze dank naar God gaan.

We luisteren naar het zegenlied: Ik zegen jou in Jezus' naam (Elly en Rikkert)

https://youtu.be/YxBSzND52yY?si=PYleahl_m6vhwWNQ

Een gezegende zondag.
Het gebedsteam

PS: Het lied 'Hold on to me' van Lauren Daigle is een prachtig lied waarin zij zingt over het verlangen dat God jou en mij blijft vasthouden. De tekst en de vertaling geef ik hieronder mee.

<https://youtu.be/R1EwKwayzLM?si=uDqc010vC0ltCep1>

Hold On To Me – Lauren Daigle	Houd Me Vast
<p>When the best of me is barely breathing When I'm not somebody I believe in Hold on to me When I miss the light the night has stolen When I'm slamming all the doors You've opened Hold on to me, hold on to me</p>	<p>Als ik nog maar nauwelijks kan ademen Als ik niet meer in mezelf geloof Houd me vast Als ik het licht mis dat de nacht gestolen heeft Als ik alle deuren dicht sla die U heeft open gezet Houd me vast, houd me vast</p>
<p>Hold on to me when it's too dark to see You When I am sure I have reached the end Hold on to me when I forget I need You When I let go, hold me again</p>	<p>Houd me vast als het te donker is om U te zien Als ik zeker weet dat ik aan m'n einde ben Houd me vast als ik vergeet dat ik U nodig heb Als ik los laat, houd me weer vast</p>
<p>When I don't feel like I'm worth defending When I'm tired of all the pretending Hold on to me When I start to break in desperation Underneath the weight of expectation Hold on to me, hold on to me</p>	<p>Als ik het gevoel heb dat ik niet meer waard ben om verdedigd te worden Als ik moe ben van 'het doen alsof' Houd me vast Als ik wanhopig begin te worden En niet meer aan de verwachtingen kan voldoen Houd me vast, houd me vast</p>
<p>Hold on to me when it's too dark to see You (I'll hold je on) When I am sure I have reached the end Hold on to me when I forget I need You (I'll hold on) When I let go, hold me again</p>	<p>Houd me vast als het te donker is om U te zien (Ik zal vasthouden) Als ik zeker weet dat ik aan m'n einde ben Houd me vast als ik vergeet dat ik U nodig heb (Ik zal vasthouden) Als ik los laat, houd me weer vast</p>
<p>I could rest here in Your arms forever 'Cause I know nobody loves me better Hold on to me, hold on to me</p>	<p>Ik zou hier voor eeuwig in Uw armen kunnen rusten Want ik weet dat niemand meer van me houdt. Houd me vast, houd me vast</p>
	<p><i>Bron: https://muzikum.eu/nl/lauren-daigle/hold-on-to-me-songtekst-nederlandse-vertaling</i></p>